

Top-2000 met toch nog een beetje papa

Mijn vader wordt in een door mijn broertje en mijzelf beschilderde kist door het smalle gangpad van de Bullekerk gedragen. Zes vrienden in pak droegen het houten omhulsel met mijn lieve papa erin naar het podium omringd door bloemenpracht voorin de kerk. Zes verschillende mannen maar verbonden door de ene die ze tussen hen in droegen. Door de speakers schalde een bijzonder muziekstuk: Arriverderci Amore Mio van Willy Alberti. Onbekend voor velen (zeg maar gerust allen), maar toen vooral passend bij het moment. Pas later realiseerden mensen zich dat ze dat prachtige lied helemaal niet kennen. We horen nu nog steeds van mensen dat ze verwoed gezocht hebben naar dat ene liedje dat papa zo mooi wegdroeg, wat ook logisch was, want wie zoekt er nou naar de B-kant van een singeltje uit 1964? Papa was toen nog niet eens geboren!

Muziek was een van de vele passies van papa. Een hoogtepunt was dan ook natuurlijk de top-2000 van Radio 2 eind december. Jarenlang heeft bij ons jaarlijks de grote krantenpagina met de complete top-2000 aan de tussendeur gehangen. Van jongs af aan zocht ik met papa de top-2000 lijst af naar onze favoriete liedjes; ik geloof dat we zelfs een keer de wekker hebben gezet voor Gangnam Style: een van de weinige liedjes waarvan ik als vierjarige de titel kende. Ook was het natuurlijk elk jaar weer spannend of 'Mama' op één zou komen. Misschien dat daar mijn liefde voor Queen wel vandaan is gekomen: het met zijn allen meezingen van Bohemian Rhapsody op 31 december, een paar minuten voor twaalf.

Dit jaar wordt de eerste keer top-2000 zonder papa. Wat zou het mooi zijn als we de lijst toch een Bart-tintje geven door Arriverderci Amore Mio erin te stemmen. Een beginnetje van dit plan werd gesmeed op 15 Augustus, mama en papa's trouwdag, tijdens het traditionele pannenkoekenrestaurantbezoek. Dit jaar dus voor het eerst zonder papa, maar met een paar vrienden. Met zijn allen bekokstoofden we plannen: QR-codes, posters, proberen op de radio te komen en vooral aan zo veel mogelijk mensen vragen of ze op Arriverderci Amore Mio van Willy Alberti willen stemmen.

Als het gaat lukken om het liedje in de top-2000 te krijgen weet ik zeker dat het eind december door ons huis zal schallen. Net zoals het eerder in de kerk deed toen het papa onze harten in begeleidde.

Femke van Kooten