



Challenge

Van Startzondag tot Kerst

Deel 1, week 36-37

Vraag van de week : Wat maakt het leven voor jou goed?

Ik schreef een keer : "het leven heeft geen zin, het Leven is zin" en dat voelde erg goed, maar hoe ik dit moet uitleggen weet ik niet. Vaak zoeken we naar zin als we ons ongelukkig voelen. Als je heel blij bent en vreugde ervaart, vraag je nooit naar de zin ervan. Wellicht is die vreugde wel precies de bedoeling. De vreugde van het Zijn.

Of het leven zin heeft? Tja, pfff. En moet dat? Wanneer het leven voor mij goed is? Als er liefde is. Niets belangrijker dan dat. Maar een dak, eten, gezondheid, leuk werk, goed weer, een fijn glas wijn dragen zeker ook bij aan de leefvreugde;-)

Dat zijn eigenlijk maar een paar, op zich simpele zaken:

De gezondheid van mij en mijn vrouw. De gezondheid en welvaart van onze kinderen. Geen zorgen over eten, drinken of een dak boven je hoofd. Geen werkloosheid of armoede. Wat een rijkdom!

En het feit dat ik niet verveel. Na mijn pensionering was ik binnen no time opgeslokt door allerlei vrijwilligersactiviteiten en leuke hobby's. Heerlijk. Gewoon lekker bezig zijn, verantwoording dragen en elke dag weer met een doel uit bed stappen.

Ik denk dat mijn leven goed gemaakt wordt wanneer ik andere mensen kan helpen en kan inspireren, maar ook geïnspireerd kan raken door anderen en de wereld om ons heen

Wat voor mij het leven goed maakt is dat ik na een werkdag lekker ga voetballen met mijn vriendjes en vriendinnetjes

Wat voor mij het leven goed maakt is dat ik door het reizen mijzelf steeds beter leer kennen en daardoor een beter leven lijd. Ik weet waar ik voor wil gaan en blijf niet teveel hangen in het gebruikelijke.

Naar aanleiding van de subtitel bij het thema, Bloeien onder Gods Licht

Bloeien onder Gods licht: " Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad."

Goed leven en bloeien: niet alleen voor jezelf maar zodat ook anderen een goed leven zullen hebben en kunnen bloeien. Dat een ander ook gunnen en aan meewerken.

Goed leven: mogen zijn wie en hoe je bent; leven in vrijheid (zowel 'extern' zoals oorlog en onderdrukking, als wat kleiner (mishandeling binnen gezin bv) als 'intern': vrij zijn van psychische

stoornissen); genoeg hebben om in je levensonderhoud te kunnen voorzien; als aan die voorwaarde is voldaan: tevreden zijn met wat je hebt (in materieel en sociaal opzicht) en wie je bent; kunnen genieten van kleine dingen; goed kunnen omgaan met tegenslagen.
Bloeien onder Gods licht: daarvoor moet je je wél richten náár God(s licht), Zijn licht zoeken. Denk ik ...
Anderen niet afschermen voor Gods licht (bv Christenvervolging)

Bloeien onder Gods licht: Elke zondag worden de kaarsen aangestoken als symbool van Zijn liefde voor ons. God vraagt van ons hetzelfde. Liefde voor Hem en voor onze naaste. Ik denk dat wij dat als opdracht hebben.

Anneke

Iets doen voor een ander, daarvan ga je bloeien!!

.....Maar in je omgeving zijn er ook mensen ons ontvallen.

Dat laat wel een leegte achter in een tijd waar niets normaal meer lijkt te zijn.

Waar het goede leven wel beperkt is waar je niet meer kan doen wat je graag zou willen.

Maar goed hoop doet leven.

Ben een gelukkig persoon.

Deel uitmaken van een samenwerking en daarin mijn steentje te kunnen bijdragen waarbij wij voor ik gaat.